

# Nytt från Nordens lille Kanaan

Våren 2021



Kära vänner!

Det sista stora tecknet Jesus gjorde innan han gick in i sitt lidande var att uppväcka Lazarus.

”Jag är uppståndelsen och livet” säger han till Marta. Han vill föra henne in i en ny dimension av tro. Det är inte nog att hon bekänner: ”Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”

Hela berättelsen i Johannes 11 vittnar om att Jesus vill skapa en tro som förvandlar våra liv här och nu. Han vill göra det hos lärjungarna, hos Marta och Maria och alla som är där och sörjer med dem.

Jesus säger: Ta bort stenen!

Marta svarar: Herre, han luktar redan. Han har legat där fyra dagar.

Jesus säger till henne: *Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?*

Också i oss vill Gud skapa denna tro på att Jesus aldrig kommer för sent och att *allt är möjligt för den som tror.* (Mark. 9:23)



Även om de senaste månaderna har varit präglade av begränsningar, har vi haft goda och viktiga besök och knutit nya kontakter.

Vi fick t.ex. besök av två unga journalister från vår regionaltidning ”Glåmdalen”. Till vår stora glädje ställde de centrala frågor och vi kunde vittna om en Jesus som det lönar sig att viga sitt liv till. Att svara på hans kärlek, det är vår kallelse och vår glädje. Utan att vi visste om det blev artikeln lite senare också tryckt i tidningen ”Østlendingen”. På det sättet fick vi nå ut till folk i stora delar av Innlandet som vår landsdel heter. Reportaget kom ut den 30 januari – den dagen vi kom till Norge för nio år sedan. Gud håller koll på datum. Vi hade nästan glömt det, men vår Far i himlen ville påminna oss om det. Han sände till och med en dam med en nystekt kyckling till oss den dagen! Hon blev extra glad när hon hörde att vi hade en liten fest.

Och tänk, den 30 mars som var 74-årsdagen av vårt systraskaps grundande, kom en syster i Herren med en stor marsipantårta och vackra tulpaner. Även den här gången var det bara vår himmelske Far som visste om bemärkelsedagen!



Syster Regine har använt de mörka vinterdagarna till att förnya våra hemsidor och få alla nordiska länder, inklusive Finland, under ett paraply. Vi är glada att vi kan hjälpa systrarna där med detta arbete. De är bara två och sådana



saker är krävande. Även utan att förstå finska kan du här få ett intryck av hur de har det: [www.mariasaret.org](http://www.mariasaret.org)

Hittills är det bara de svenska och finska hemsidorna som är färdiga. En trofast vän i Norge har med kärlek, iver och glöd hjälpt oss med det stora arbetet. Tack, käre Fader!

Varje söndag morgon brukar vi dra varsitt bibelord för den nya veckan. Gång på gång upplever vi att Gud talar till oss personligen på det sättet. Det är inte så konstigt, för Guds Ord är Ande och liv!

En söndag fick syster Remida det här ordet: "Kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmet jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer." (Jes. 49:15-16) Några timmar senare fick hon besked från Tyskland att hennes bror Uwe hade gått bort. Han var inte frisk, men ändå var det oväntat. Bibelordet syster Remida hade fått den morgonen blev en stor tröst för henne och familjen – också detta människobarn var skrivet på Guds händer.

Uwes bortgång var en chock för familjen och syster Remida stannar i Tyskland en tid för att bistå dem. Hon är också i Darmstadt på det "stora Kanaan", vårt andliga hem och huvudcenter.

Den 21 mars i år var det 20 år sedan Moder Basilea dog. Även om krafterna avtog var hon hos oss helt till det sista. Stödd av en stark arm kom hon ofta sjungande genom korridorerna och hälsade på oss i köket, vid disken eller där vi var. Det här var en av hennes favoritsånger:

*Var dag är ett steg mot Guds himmel. Min väg får jag jublande gå.  
Ty jordiskt bekymmer svinnet och snart får mitt hemland jag nå.*

1958 var Moder Basilea så sjuk att hon var på dödens rand i flera veckor. Den gången var det hennes bön att kunna slutföra den uppgift hon hade fått av Gud. Han gav henne livet tillbaka. Efter denna sjukdomstid blev kallelsen att styrka Guds församling inför ändetidens kamper ännu starkare. Moder Basilea såg redan på den tiden det avfall som många av oss först nu förstår omfattningen av. Det var inte lätt för henne att uppleva allt det i sitt inre, inte heller att bli kallad "domedagsprofet". Men de som har lyssnat uppmärksamt vet att alla Moder Basileas skrifter, all förkunnelse slutade med ett starkt budskap om tröst, hopp och det kommande Gudsriket. Hon hade själv genomlevt två världskrig och visste att himlens härlighet kan bryta igenom det djupaste mörker. Ja, just då, när det verkar som om allt hopp är ute, uppenbarar Jesus sin uppståndelsekraft och sitt odödliga liv.

*Den som tror på mig ska leva om han än dör* (Joh. 11:25).

Detta levande hopp måste vi hålla fast vid i den här tiden då mörker täcker jorden, som profeten Jesaja talar om (60:1-2). Allt tydligare ser vi hur "den laglöse" (2 Tess. 2:8) går fram med arrogans. Starka krafter här i Norge vill utvidga abortgränsen. Idén om "könsångfald" ödelägger barn och unga och tar ifrån dem deras gudagivna identitet.\* "Könsneutralitet" pressas fram mer och mer. Några vill få bort begreppen "mamma och pappa". Man ska inte tala om en "födande kvinna" utan "födande förälder" – personen i fråga kan ju vara en juridisk man! "Inga statliga yrkestitlar ska längre innehålla något med 'man' eller 'mor'. Även motvilliga förvaltningsenheter måste nu foga sig..." säger den norske kultur- och jämställdhetsministern (Aftenposten 8.3. 2020).

Till och med *våra* syndiga hjärtan fylls av sorg och vämjelse när vi hör och ser allt det här. Vad måste det då inte betyda för vår Skapare och Far! Om honom läser vi: "Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott." (1 Mos. 1:31)

Covid-situationen ställer oss inför nya utmaningar när det blir tal om ett eventuellt "vaccinationsintyg" – må Gud bevara oss från att det införs förhastat. Vi hoppas att god och ansvarsfull vaccinering kan hjälpa, men vi ser också att kontroll-apparaten lätt kan missbrukas. Under den kommande tiden behöver vi stor visdom och kärlek till Gud, så vi är vakna och märker när staten blir vår förmyndare och inte längre är en tjänare av frihet och rätt. Hur viktig är inte Paulus förmaning att vi ska be "för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt." (1. Tim 2:2)



*Systrarna i Finland, Pnina och Eugenia*

Mitt i det tilltagande upproret mot Gud växer också en längtan efter honom. Ungdomar öppnar sig för Jesus och det är ett nytt allvar i efterföljelsen.

För några veckor sedan ringde det på dörren en kväll. En ung man kom cyklande i -20° C och undrade om vi hade någon samtalsgrupp. Vi kunde inte svara ja just då, men efter det har vi träffats till flera samtal om Bibeln, boken som ger oss svar och visar vägen till livet!

Nyligen blev "The Send" lanserad, en storsamling som planeras i Oslo den 25 juni 2022. Tusentals unga från hela Europa och resten av världen väntas komma till en dag med överlåtelse till mission och att leva ut evangeliet i vardagen. Må bibelordet bli till verklighet: "Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig, som dagg ur morgonrodnadens sköte." (Ps. 110:3)

Gud är inte färdig med den här världen som han gav sin enfödde Son för att rädda. Nu ljuder kallelsen: "Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt." (Luk. 14:23)

Om vi aktivt går ut eller "gör det lilla vi kan" där Gud har satt oss – allt är viktigt för honom. Kanske du skulle ge ett litet ord eller en hälsning till någon. Vi sänder dig gärna traktater, små kort eller böcker till det. Ta en titt på vår hemsida eller kontakta oss på annat sätt.



En januarimorgon hos oss



Tillsammans med vårbrevet brukar vi sända ut en inbjudan till sommarens retreat på Bjerkely Folkhögskola. Nu måste vi igen göra det med förbehåll. Varken vi eller skolan vet än vad som blir möjligt. **Men för att få en översikt över hur många som kan tänka sig att komma, ber vi er att snarast möjligt, senast den 15 maj, ge oss besked via hemsidan, e-post eller på telefon.**

Om det *inte* blir möjligt med en retreat, överväger vi att ha en eller flera mindre samlingar under sommaren. Då kunde de som vill, komma på ett dagsbesök med gemenskap och uppmuntran. Säg gärna till om det är något du är intresserad av.

**Retreaten på Bjerkely är den 17-20 juni 2021.  
Hjärtligt välkomna, om omständigheterna tillåter det!**

Vi går sommaren till mötes. Vi går en osäker framtid till mötes. Men först och främst går vi HONOM till mötes som är uppståndelsen och livet! *Den som tror på honom ska leva om han än dör!*

Vi tackar för förbön och vänskap som styrker och gläder oss!

Hjärtliga hälsningar från Nordens lille Kanaan,

*syster Angelina, syster Mirofora, syster Regine och syster Remida*



*I februari deltog vi med vittnesbörd och en andakt i Metodistkyrkan i Kongsvinger*



*Livligt besök från Hamar och Honduras*

\* Här kan du se en mycket stark svensk videodokumentär [Tranståget](#) (14 min)

Mer information, länkar och undervisning finns på dessa nätsidor: [www.äktenskap.info](http://www.äktenskap.info) och [www.samlevnad](http://www.samlevnad) och [sexualitet.wordpress.com](http://sexualitet.wordpress.com) och [www.morfarbarn.no/viktige-linker](http://www.morfarbarn.no/viktige-linker)

### **Viktig förändring:**

Karin Bronefelt som har sänt ut vår litteratur i många år, upphör med det nu. Vi tackar Karin för hennes trofasta och helhjärtade tjänst! All litteratur kan fortfarande beställas på vår svenska hemsida: [www.sverige.kanaan.land](http://www.sverige.kanaan.land) eller ring till oss i Norge på tlf.: 0047-62 95 31 02

© 2021 De Evangeliske Mariasøstre, Opstuen 20, NO-2266 ARNEBERG, NORGE  
Tel: 0047-62 95 31 02 Hemsidor: [www.sverige.kanaan.land](http://www.sverige.kanaan.land) och [www.kanaan.land](http://www.kanaan.land)

Plusgiro i Sverige: De Evangeliska Mariasystrarna 166 08 44 – 0  
Bibelcitaten är tagna från Svenska Folkbibeln 2015 /1998