

Nytt från Nordens lille Kanaan



Kära vänner!

Nyligen var vi inbjudna till några möten i sydvästra Norge. På väg till en kyrka körde vi förbi *Emmausvägen*. Undrar om de som bor på Emmausvägen vet vad det betyder?

Efter att Jesus hade uppstått, visade han sig för lärjungarna under fyrtio dagar "och talade med dem om Guds rike." (Apg. 1:3) Några av de första som fick möta honom var de två lärjungarna på väg till Emmaus. Jesus kom och slog följe med dem. Han lyssnade till deras tvivlande tankar och många frågor. Varför måste Jesus dö?

Så förklarar Jesus Skrifterna för dem – helt från Mose och allt det profeterna säger om honom. "Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?" (Luk. 24:26)

Det är "Emmaustid" nu också. Inte bara de fyrtio dagarna fram till Kristi Himmelfärds dag, utan dag för dag går Jesus tillsammans med oss. Och när han verkar vilja gå vidare, hoppas han att vi ska säga: "Stanna kvar hos oss! Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut." (Luk. 24:29)

Det är snart kväll i denna världen, dagen går mot sitt slut och vi känner att mörkret är på frammarsch. Men Jesus säger också till oss: Detta måste ske, men min härlighet följer. Och mitt i mörkret ser vi redan att ljusets makt är starkare.

I påskas hade vi besök av en medarbetare från Open Doors. Det gav vårt firande en speciell tyngd. Vi fick se och höra hur de kristnas kärlek segrar över hat och död – liksom Jesu kärlek segrade på korset.

De sista månaderna har vi dessutom glatt oss över besök av ett antal nyfrälsta asylsökande med muslimsk bakgrund. Vad får dem att välja Jesus? Kärleken och förlåtelsen. Vet vi vad vi har i vår kristna tro? Känner vi till sprängkraften i försoningens och förlåtelsens budskap? Var behöver vi själva förlåta någon, försona oss med vår nästa i familjen, grannskapet eller i församlingen?

Om vi vill nå muslimerna som har kommit till oss, behöver vi återupptäcka korsets hemlighet. Islam lär att Jesus inte måste dö, Allah räddade honom. Det var en annan som liknade Jesus (några menar att det var Judas) som dog på korset. "Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem



Gammal altartavla i Arneberg Kyrka av Hans Ødegaard

tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.” Sura 4:157*

Vi tror på en Gud som ödmjukade sig ända till döden, ja döden på korset.

Vår lille kurdiske grannpojke ritade av en av oss när han var på besök hos oss nyligen. Då placerade han inskriften från korset *på oss*. Flott – och utmanande! Så förenade ska vi vara med Jesus från Nasaret, judarnas konung!

De långa dagarna säger oss att det snart är sommar igen, och att tiden är inne att hälsa var och en av er hjärtligt välkommen till vår retreat på Bjerkely folkhögskola. Vi samlas till gemenskap, bibelstudier, bön och firande den 16 – 19 juni.



Sista anmälningsdag är lördag den 28 maj 2016

Varmt tack för förbön, gåvor och uppmuntran.

Vi önskar er alla en god och välsignad Emmaustid. Herren är uppstånden!

Kära hälsningar, tillsammans med systrarna Mirofora, Consolata och Regine, *syster Angelina*



Från resan till sydvästra Norge



TACK för en Bibel på mitt eget språk!



Med iranska vänner på Nationell bönekonferens

© 2016 De Evangeliske Mariasøstre, Opstuen 20, NO-2266 ARNEBERG, NORGE
Tel: 0047-62 95 31 02 Hemsida: www.evangeliskemariasostre.org
Plusgiro i Sverige: De Evangeliska Mariasystrarna 166 08 44 - 0

*Heliga Koranen, arabisk text med svensk översättning.