



Nytt från Nordens lille Kanaan

Våren 2020

Kära vänner!

Pastor och fårfarmare Phillip Keller har skrivit den kända boken: "A Shepherd Looks at Psalm 23" (En herde betraktar psalm 23). Keller beskriver hur stolt och glad han var när han som ung man skaffade sig en egen fårflock – dyrt köpt och betald med svett och hårt arbete. Att märka fåren i örät gjorde ont både för honom och för dem, men nu var de hans, de bar hans märke. Vackert och realistiskt skildrar han förhållandet mellan herden och flocken. Det kunde förekomma att herden måste bryta benet på ett egensinnigt får för att hindra det från att komma på avvägar.

I en sådan situation måste han ibland bära fåret och på så sätt

kom de två varandra helt nära. Att herden gjorde det av kärlek, råder det inget tvivel om.

Bibeln talar tydligt om för oss att Israels herde, vår herde, kan gripa in och hemsöka oss. Ja, han kallar oss hem! Allt lidande är inte bara fiendens verk, även om allt lidande är en följd av syndafallet. Några gånger är det Gud som säger *stopp* eftersom han vill hindra oss från att ödelägga oss själva. Därför grep han in i Babel, förbistrade språket och spred ut människorna över hela jorden.

Det är för tidigt att säga vad följderna blir av coronapandemin. Vårt välstånd får sig nog en knäck och kanske vi får andra saker att använda tid och pengar till än att könsneutralisera samhället. För oss som önskar att vara Guds barn gäller att "domen... börjar med Guds hus" (1 Petr. 4:17). I sin nåd kallar Gud oss att se på våra egna liv i ljuset av hans evigt giltiga bud som Jesus fördjupar i Bergspredikan – "Jag säger er...". Moder Basilea skrev om det redan 1964:

"Vi lever i ändens tid. I den här tiden ställs två rikena upp mot varandra och allt handlar om dessa två. På den ena sidan har vi Jesus, Guds Son och hans rike. Det består av dem som erkänner hans herradöme på livets alla områden. På den andra sidan har vi mörkrets rike som banar sig väg, anført av Satan, Antikrist, den laglöse. Det ena riket bygger på Guds bud. Det andra riket på laglöshet och det förakt för Guds bud som Satan redan uppfordrade Adam och Eva till i paradiset. Världens furste talar med mäktig röst. Men desto mäktigare står Jesu gestalt framför oss. Han är den som Mose talar om: 'En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig...' (5 Mos. 18:15). Han är den som sammanfattar Guds bud i det ena budet: att älska Gud över allt och sin nästa som sig själv. Genom aposteln Johannes ger han oss denna paroll för ändens tid: 'Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.' (Upp. 14:12) Det här är så avgörande, att vi håller hans bud i tron på Jesus.

Nationerna skakas och svajar som en vakthydda (se Jes. 24:20). Vem kan bestå? Jesus ger oss svaret i Bergspredikan. Där säger han att de kommer att bli stående som bygger sitt hus på klippan. Ingen störtflod kan få dem på fall. När vi bygger på klippan och lever efter Jesu ord i kraft av hans offer, bara då kan vi vara med och ge en bävande värld en stadig grund, så den inte rasar mot fördärvet. När svåra katastrofer skakar mänskligheten är frågan: Griper vi möjligheten vi har fått? Här fälls avgörandet över världens öde: om en fruktansvärd ödeläggelse måste komma, eller räddning och frälsning."*

I kampen mot corona blir vi ombudda att vara lydiga mot enkla bud: Tvätta händerna, håll dig helst hemma. Gud har gett oss några enkla levnadsregler för att undgå syndens dödliga smitta. Om vi tog dem på allvar, kunde han igen visa oss nåd. Och där vi har fallit eller övergett Jesus, säger han: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare." (Luk. 5:31-32)

(* från tyska: HIER FALLEN DIE WÜRFEL, M. Basilea Schlink, 1964, © Verlag Evangelische Marienschwesternschaft)

Vi gläder oss över alla böneinitiativ i den här tiden. Här har gemenskapen via internet varit till välsignelse. JESUS, han som har fått all makt i himlen och på jorden, längtar efter att frälsa. Må han ge styrka och visdom till alla i ledande ställning, ge tröst och hjälp till alla sjuka eller sörjande, ensamma och förtvylade, barn och utsatta familjer, alla arbetslösa ... "Det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon." (se Klag. 3:22-23)

Från vårt lilla Kanaan kan vi vittna om att vi de senaste veckorna och månaderna har upplevt Guds fullkomliga plan på alla områden. Om det var praktiska utmaningar eller personliga behov; med avseende på viktiga besök och att krafterna räcker till. Syster Regine har i några veckor hjälpt till på vårt center i Finland och syster Remida måste resa till Tyskland för att vara hos sin mamma den sista tiden tills hon hämtades hem till Herren. Därför var vi bara två systrar här på senvintern. En ovanligt mild vinter besparade oss från snöskottning. Vi behövde inte heller bära lika mycket ved som vanligt, även om vi hade glatt oss över lite snö och vinterkyla! Det här brevet skulle vara en inbjudan till sommarens retreat på Bjerkely Folkhögskola. Nu måste vi säga: Om Gud vill, kan vi samlas. Till er som får brev med posten lägger vi inte med någon anmälningsblankett den här gången, utan ber er kontakta oss när tiden närmar sig (se nedan). De på Bjerkely är beredda att ta emot oss på relativt kort varsel. Till er som får brevet på mejl sänder vi som vanligt en länk till anmälningen.

En bödens man gjorde oss nyligen uppmärksam på att "karantän" kommer från latin och betyder "fyrtio dagar". Den stora fastetiden innan påsk är fyrtio dagar. Den påminner oss om Jesu fasta i öknen och kampen han vann för oss då han stod emot den ondes frestelser.

Måtte vi få ett nytt möte med Guds helighet och kärlek när vi nu går in i den stilla veckan och i möte med vår uppståndne Frälsare, han som har besegrat död och grav.

I tacksamhet för förbön och vänskap hälsar vi er från Nordens lille Kanaan,

*syster Angelina, syster Mirofora,
syster Regine och syster Remida*



Om sommarens retreat kan hållas kan du anmäla dig på tlf. 0047-408 20 175 eller på vår norska hemsida. Följ oss på hemsidan med tanke på utvecklingen: www.evangeliskemariasostre.org

Retreaten på Bjerkely är den 18-21 juni 2020
Hjärtligt välkomna, om omständigheterna tillåter det!
– Sista anmälningsdag är den 1 juni –

