

Nytt från Nordens lille Kanaan

November 2019

Kära vänner!

Efter en längre tid i Danmark och Tyskland är vi väl hemma igen på Nordens lille Kanaan. Vi hann precis bli färdiga med att räfsa löv och göra allt klart inför vintern innan snön öste ner.

Ut ur redet

På retreaten i Danmark firade vi 50-årsjubileet av ankomsten av våra två första systrar som skulle ha sin tjänst i Norden: syster Phanuela och syster Laurentia. De som har känt oss nog länge kommer säkert ihåg syster Phanuela från hennes många resor i Norden på 70- och 80-talet. I en festskrift från 1972 berättar hon om alla tårar hon fällde innan hon skulle lämna Kanaan i Tyskland och alla hon höll av. Men så fick hon uppleva att Jesus kommer nära oss just på den platsen där han vill ha oss. Den här sången blev på ett speciellt sätt "hennes sång":

*Med Jesus förenad jag reser i väg
och främmande länder ett hem för mig blev.
Nu ser jag hans värld och hur vacker den är
för Jesus är hos mig
och han har mig kär,
min skönaste skatt
och min krona.*

Med djup tacksamhet minns vi alla som har gått före oss och sått sitt utsäde – med gråt och glädje!



En glädje är det också att vi sedan maj har en ny syster hos oss i Norge. Det är tyska syster Remida. Hennes portugisiska namn betyder "den återlösta". Hon är en duktig kock och en stor hjälp för oss.

Vårt DNA

Medan vi var hos våra systrar i Darmstadt, var vi med på återinvigningen av en minnestavla vi har haft i Odenwald. Nu hade den lokala historiska föreningen sört för en ny tavla med samma

text. Mars 1945 satt Moder Martyria – då Erika Madauss – på tåget tillsammans med en grupp unga flickor. De var på väg till ett lantligt område utanför Darmstadt. Flickorna var gripna av Jesus som hade skonat deras liv och uppenbarat sin kärlek för dem när staden blev bombad den 11 september året innan. Moder Basilea beskriver i sin självbiografi hur Gud kallade dem att komma avses med honom, de skulle ha ett litet läger. Plötsligt blev tåget angripet av flygplan som störtade ned över dem och sköt på dem. Folk som sprang ut ur tåget låg snart döda på marken. Vagnen som Moder Martyria och flickorna satt i blev stående under en bro. Deras liv var räddade än en gång på förunderligt vis! Än i dag sitter det rester av projektilerna i stenarna på bron. Vi pratar mycket om DNA i vår tid. I *vårt* DNA har vi dessa grundläggande upplevelser av att känna en Far i himlen som är större än de värsta katastrofer, förstörelse, fruktan och död. "Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad." Psalm 46:2



Minnestavlan



Syster Remida



Hur är det med klimatkrisen?

Runt omkring i världen sker det en uppvakning och vi börjar ana att vi med vår livsstil utgör en fara för kommande generationer. En sådan medvetenhet kan verka positiv och värd att stödja. Ändå tror vi att nyckeln till förändring finns på annat håll. Det är förgäves att vilja rädda planeten utan att ha ett förhållande till Skaparen. Det är lika förgäves som klimat- och naturskydd utan skydd för människolivet. Vi vet att vi bara kan finna räddning genom en djupgående omvändelse till Skaparen, till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader. Syster Regine var hela juli tillsammans med en av systrarna från Tyskland högt uppe i de schweiziska alperna. Där har vi ett litet kapell med namnet "Till Guds ära!". Varje sommarhalvår är systrar eller vänner där och har bönestunder och gudstjänster, där skarorna av vandrare som söker sig ut i den storslagna naturen kan vara med. Kapellets altarbild är en mosaik med ängeln från Uppenbarelseboken 14 som med hög röst ropar ut ett evigt evangelium:

"Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna." (Vers 7)

Alltsedan 60-talet har kapellet förkunnat detta budskap här uppe. Det är också budskapet till oss i dag.

Förföljelse och förförelse

Förföljelse och förförelse präglar vår tid. Förförelserna är otaliga här i vår västliga värld. Förvirringen känner inga gränser. Det gäller inte minst förståelsen av kön. Vem vågar säga som det lilla barnet i H.C. Andersens storartade saga

"Kejsarens nya kläder": Han har ju ingenting på sig!

" – Men han har ju ingenting på sig! sade ett litet barn... Och den ene viskade till den andre, vad barnet hade sagt.

– Han har ju ingenting på sig! ropade slutligen allt folket och det kröp i kejsaren, för han tyckte, att de hade rätt, men han tänkte: Nu måste jag hålla god min till processionens slut. Och så höll han sig ännu rakare, och kammarherrarna gick och bar på ett släp som inte fanns."

Moder Basilea skriver i boken "Jesus den eneste" (finns på norska): *"Vem kan bestå när förförelsen kommer eller martyriet är nära förestående? Bara den som har den första kärleken. Det var kännetecknet på de första kristna. Gång på gång hör vi om hur de gick in i martyriet med en passionerad kärlek till Jesus... Bara en makt är starkare än lidandets makt: Kärlekens gudomliga liv."*

Ung längtan

I våra mänskliga relationer måste vi ge tid och rum för att kärleken ska trivas. Hur mycket mer gäller inte det relationen med Gud! En 25-årig mamma från USA skrev på sin blogg efter att hon hade varit hos oss i ett dygn och smakat på stillheten:

"Stillhet är ett främmande koncept för min generation. Vi delar alltid våra känslor med andra, pratar eller skriver ner våra upplevelser och lyssnar ständigt på musik, predikningar, podcasts eller TV. Att vara omgiven av ljud är vårt normalstillstånd. Våra hjärnor stimuleras konstant av ord och vi pratar om allt som råkar falla oss in. Vi är så vana vid ljud att stillheten faktiskt känns skrämmande... Men stillheten är

ett rum där Gud kan börja hela våra tankar, hjärtan, själar och kroppar i Kristus Jesus. Den hjälper oss att känna hur vi kan älska Gud och samtidigt älska människor – på lydnadens väg.”

I juli hade vi en annan ung kvinna på besök. 15 år gamla Kathi från Österrike var hos oss i tre veckor. Med iver och glöd hjälpte hon till i huset och i trädgården och med lika stor iver engagerade hon sig när vi på morgonen hade en timmes bibelstudium tillsammans. Vi förundrar oss ibland över alla som hittar oss här långt ute på landet, men Gud har sina tankar och planer och kallar på folk från när och fjärran.



Tillbedjan ute en sommarkväll



Kathi ↗



↖ Lazarus skyddar Jesus i Getsemane mot regnet



Försoningsvägar

Försoning och nystart är något som Gud skapar på många områden i vår tid. Under pingsthelgen fick syster Angelina vara med på en resa till Lindisfarne i England och Bangor i Nord-Irland. En grupp kristna ledare från Norge och andra nordiska länder reste dit för att be våra keltiska syskon om förlåtelse för vikingarnas grymma överfall på klostren där. År 793 angreps mun-

karna vid klostret på Lindisfarne. Det markerar starten på vikingatiden. I Bangor ska de ha dödat upp till 900 munkar på en natt. Oskyldigt blod ropar till Gud från marken (se 1. Mos. 4:10), men för Jesu blods skull kan vi mötas som syskon i fred och försoning. Den här pingsten blev en stark början på en gemensam framtid under Jesu kors.

Allt kan bli nytt

Under midsommarhelgen hade vi vår årliga större retreat på Bjerkely folkhögskola. Det är alltid glädjande när nya finner vägen dit. Bland dem var en kvinna i 60-årsåldern som nyligen hade mött Jesus. Efter att ha växt upp hos Jehovas Vittnen och sen ha förvillat sig in i New Age i många år fick hon äntligen komma hem till sin himmelske Far. Allt från det gamla livet hade hon bokstavigt talat bränt upp och törsten efter nytt liv var stor. Efter att ha rensat bokhyllorna hade hon nu gott om plats och hon reste glädjestrålade hem med alla böcker vi kunde erbjuda. Som tidigare "insider" i New Age-



Munken Aidan som grundade klostret på Lindisfarne ↗



miljön är hon både överraskad och bekymrad över att se hur alternativa ideologier och yoga ges plats i kyrkan. Hon är inte ensam om att uppleva det. Våra gamla häften om dessa teman är lika aktuella nu som när de skrevs på 80-talet. Yogahäftet är slut på svenska, men kan läsas på vår svenska hemsida.

Adventstiden står än en gång för dörren med dess obeskrivliga budskap: Jesus kommer! Längtar vi efter honom, ja, då vill han komma, både här och nu och på den stora dagen när herradömet är hans för evigt.

I den här glädjen och vissheten önskar vi er en fridfull adventstid och en välsignad jul!

Kära hälsningar från Mariasystrarna på Nordens lille Kanaan

*Tack för all förbön
och allt stöd under
det gångna året!*



Sr. Remida Sr. Mirofora Sr. Angelina Sr. Regine



Glad dans under sommarens retreat



**Retreaten på Bjerkely folkhögskola
blir den 18-21 juni 2020**

© 2019 De Evangeliske Mariasøstre, Opstuen 20, NO-2266 ARNEBERG, NORGE
Tel: 0047-62 95 31 02

Hemsida: www.evangeliskamariasystrarna.webnode.se
Plusgiro: De Evangeliska Mariasystrarna 166 08 44 – 0
Bibelcitaten är tagna från Svenska Folkbibeln 1998