

Nytt från Nordens lille Kanaan

April 2018

Kära vänner!

Vi ser tillbaka på strålande vackra vinterdagar. Det har knarrat under stövlarna som "förr i tiden" och här ute på landet välvde sig stjärnhimlen över oss och påminde oss om Guds evigt giltiga löfte till Abraham: "Så ska din avkomma bli."

Abraham är far till både de omskurna och de oomskurna. (Rom. 4:11-12)

Snart firar vi 70-årsdagen av den moderna judiska statens grundande. Inte ens när natten var som mörkast för det judiska folket och stjärnhimlen var dold bakom röken över Auschwitz, hade Gud glömt sitt löfte till Abraham att också ge honom ett *land* till evig arvedel:

"Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid." (1. Mos. 13:15)

Bibelns profetior uppfylls inför våra ögon. Även om både landet Israel och Jerusalem är en "tung sten för alla folk" (Sak. 12:3), vet vi att dagen kommer då Jesus ska inta sin fader Davids tron enligt Guds löfte till Maria.



Till profetiorna om ändens tid hör också Jesu ord om att "detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma." (Matt. 24:14) Här tänker vi med tacksam högaktning på Guds trofaste sändebud Billy Graham. Måtte vi alla ta upp en liten flik av hans mantel och vara evangelister där Gud har ställt oss!

Här i Hedmark (landskapet där vi bor i Norge) förbereder vi oss på projektet "Bibeln till alla". Det går ut på att alla hushåll i den kommande tiden ska få erbjudandet att få en gratis Bibel på modern norska. Vi ber att han som *är Ordet* därmed ska träda in i många hem och hjärtan.



Förföljelse och flykt, krig och krigsrykten – Jesus har sagt oss allt det här i förväg. Men mitt i all oro, hemlöshet och nöd bygger han sitt rike:

Vi har just haft besök av en ung man, en flykting, vi kallar honom Seth. Han var en sträng muslim som gjorde allt för att tillfredsställa Allah. Men hans hjärta var hela tiden fyllt av fruktan eftersom han inte var god nog. Allah skulle säkert straffa honom eller hans familj för det. För tio månader sedan besökte han en vän i utlandet. Där träffade han några kristna som bjöd in honom till sin kyrka. Han fick med sig Nya Testamentet när han reste tillbaka till sitt hemland. Ju mer han läste, desto mer började hans hjärta att brinna. Den följande tiden stängde han sin butik flera dagar varje månad och reste en lång och farlig väg för att höra mer om Jesus. Inget pris var för högt. Men med den nya tron i hjärtat, blev det snart för farligt i de muslimska omgivningarna. Seth hamnade i Norge. Det första han gjorde var att uppsöka kristna som kunde ge honom mer undervisning om Bibeln och nu har han blivit döpt och inlemmad i Guds familj. En glädjestrålande Seth gav det här vittnesbördet vid sitt dop:

"Jag förstod att Bibeln var Guds levande Ord och att vår Gud är full av nåd och kärlek. Gud kräver inte att vi ska tjäna honom, utan han vill tjäna oss. Han blev människa som oss, han dog på korset och gav sitt blod för våra synder."



Vi har just firat långfredag och påskmorgon, grunden för vår tro.

Moder Basileas stora kärlek var korset. Det fick hon se i en syn som 18-åring och hon prisade korsets kraft till sin sista stund. 1922, några dagar efter mötet med Jesus, skrev hon i sin dagbok:

”O, jag är så lycklig och tacksam att jag har funnit min Frälsare med hjärtat, för nu kan hjärtat övervinna alla plågsamma problem som kommer från intellektet. Jag vet att min Frälsare bor i mig. Då kommer också hans kärlek att växa sig allt starkare i mig. O, om jag en gång kunde bli fylld av ren kärlek! Jag vill sjunga och dikta sånger om den, för finns det något större än kristen kärlek?”



Du kan läsa mer om hur korset blev hennes stora kärlek i självbiografin ”Hela vägen gick han med mig” del 1. Där berättar Moder Basilea också om hur det korset som Jesus ber oss att ta upp, förvandlar våra liv. I sin bok ”Lass mein Lieben Dich begleiten” (finns inte på svenska) skriver hon om detsamma:

”Jesus gick vägen till korset för våra synders skull. För att frälsa oss valde han död och grav. När vi går den vägen med Jesus där vår gamla människa dör, kommer den nya människan som är skapad till Guds avbild att uppstå. Hur stort och fantastiskt är det inte när en människa som har varit dömande, hård och obarmhärtig, blir fylld av kärlek och godhet. Från en människa som var egenvillig och dominerande går det nu ut en ström av saktmod, och högmodiga förvandlas till ödmjuka människor. Denna skapande kraft som verkar i oss när vi utlämnar vårt gamla liv till att dö, är Guds stora under. På samma sätt som det blev påsk för Guds enfödde Son, låter Gud det bli påsk för alla som följer Jesus på korsets väg.”

**Vi hälsar er även i år välkomna till sommarens retreat
på Bjerkely Folkhögskola.**

21-24 juni 2018

**Sista anmälningsdag är
fredag den 1 juni**

Hjärtligt tack för förbön, uppmuntran och stöd!
Kära hälsningar från Mariasystrarna på Nordens lille Kanaan
genom *syster Angelina*