

# Nytt från Nordens lille Kanaan

November 2018

Kära vänner!

Sista helgen i oktober gick aktionen "Bibeln till alla" av stapeln i Solør, distriktet där vi bor. Omkring 130 "lärjungar" gick ut två och två med Guds stora gåva: Hans eget Ord. "De sjuttio kom glada tillbaka..." berättar Lukas i sitt evangelium. Detsamma kunde sägas om dem som gick från dörr till dörr i vår bygd. 140 personer som inte var hemma har hittills tagit kontakt och sagt att de också vill ha en Bibel!

Och ett antal har anmält sig till en bibelkurs på kvällstid. Tänk vad bara en av de här Biblarna kan uträtta! Psalmisten säger: "När dina ord öppnas, ger de ljus..." (Ps. 119:130). Låt oss be att Biblarna *blir* öppnade och att Ordet *öppnar* sig.



## Överraskningar

Varje nytt år ligger framför oss som en oskriven bok och efter hand fylls de vita sidorna. Hos oss började 2018 med att vår danska syster Regine måste gå igenom en stor och krävande operation. Vi tackar Herren att hon har fått tillbaka krafterna och inte behöver någon vidare behandling. När hon kom hem från sjukhuset fick vi till vår stora glädje besök av syster Damiana från Tyskland. Vid sidan av att vara läkare är hon vår "subpriorinna". Samtidigt var norska syster Elpida en tur i hemlandet. Hon är ledare för vårt center i Australien. Det blev en välsignad tid – förenade från alla håll.



Besök av syster Damiana

Välkommen, kära syster Josuana!



## Eviga värden

Tider med sjukdom och svaghet låter livets allvar komma nära oss. Hur sköra är vi inte, både till kropp och själ! Vi behöver alla vår store läkare, Jesus. Under det gångna året har vi ofta sjungit en liten sång som en av våra systrar i Tyskland har skrivit, och vi har fått uppleva sanningen i de här orden:

Jag kom med läkedom till alla sjuka.

Vill du ha hjälp, så kom!

Ja, skynda till mig med vart sår och all smärta.

Jag är din läkare!

Jag blev sårad för dig.

Jesus, jag kommer! Jesus, jag kommer!

Ja, jag kommer till dig!

Nyligen hade vi en helt speciell patient här på Nordens lille Kanaan. De som har följt oss under många år känner vår kära syster Josuana. Hon är vår första norska syster och nästa år har hon varit Mariasystrar i 50 år. I början av september blev det konstaterat att syster Josuana har obotlig cancer. I samråd med erfarna läkare har hon bestämt sig för att avstå från behandling. Den hade möjligen förlängt livet lite, men försämrat livskvaliteten. Syster Mirofora besökte henne i Tyskland i oktober. Då kom tanken att det kanske skulle göra henne gott med ett besök i Norge. Och så blev det. Den 22 – 31 oktober hade vi en glädjefylld och himmelsvänd syster Josuana ibland oss. Tillsammans med syster Laetitia var det tryggt och gott att resa.



Vittnesbörd i Arneberg kyrka

Så långt tiden räckte, tog syster Josuana emot familj och vänner. Varje dag var en fest och vi förundrade oss över livskraften som strömmade igenom henne. Det var en särskild glädje att hon kunde vara med på kvällsgudstjänsten i Arneberg kyrka. Där fick hon ge ett kort vittnesbörd om den förestående resan till himlen som hon gläder sig över och hennes önskan att få möta alla igen hos Jesus. Även efter hemkomsten till Tyskland har krafterna och glädjen blivit kvar. Bara vår himmelske Fader vet när tiden för "uppbrottet" är inne. Syster Josuana hälsar till alla som känner henne och tackar för gemenskap och förbön.

I allhelgonamässan hos oss ingick en rannsakande synda-bekännelse:

Herre, förlåt oss

att vi lever som om det inte fanns någon död  
att vi leker med det onda som om det inte fanns någon förtappelse  
att vi väljer de förgängliga värdena framför de eviga  
att vi etablerar oss på jorden som om det inte fanns någon himmel  
att vi inrättar oss i tiden som om det inte fanns någon evighet.

Hos syster Josuana har vi sett att de eviga värdena har högsta prioritet!

### Ett nytt avsnitt

Vår kanadensiska syster Consolata har nu rest tillbaka till huvudcentret Kanaan i Tyskland. Hon var allt som allt 20 år i Norge, först med gruppen som var här till år 2000 och sedan tillsammans med oss som kom hit 2012. Vi saknar henne här, men gläder oss med systrarna där som har fått en kärkommen syster tillbaka. Syster Consolata hjälper till i receptionen och med många andra göromål som är nödvändiga i den stora systrafamiljen. Hon sänder följande hälsning till er alla: "Jag tackar Gud för all den glädje och välsignelse jag fick uppleva under åren i Norge. Jag har fått så dyrbara vänner och har många goda minnen. Var vi än befinner oss är vi en familj i Jesus och har ett härligt hopp. Så hälsar jag er hjärtligt med det här ordet från profeten Jeremia: 'Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.' (Jer. 29:11)"



Norska vänner besöker Kanaan i Tyskland, syster Consolata tar sig an dem.



### Framtid och hopp

Ja, i Gud har vi framtid och hopp! Det upplever de också på Kanaan i Tyskland. Trots att många nu är äldre och uppgifterna är stora, och trots den spända världssituationen kommer gäster från när och fjärran. Det är som en försmak på det vi ska få uppleva i himlen, när den stora skaran av alla folkslag, stammar och språk står inför tronen och tillber Gud och Lammet. Rikedomen av vittnesbörd från människors möten med levande Gud är stor. Här är bara två av dem:

◇ En liten grupp från en församling i Ukraina kom på dagsbesök till Kanaan. De berättade om hur deras hemstad, Slovjansk, hade blivit intagen av proryska separatister. Våra kristna syskon hade inget dricksvatten och nästan ingen mat. Deras församlingslokal var tagen till vapenförråd. De ropade till Gud och han gjorde under. En morgon var ockupanterna fördrivna av den ukrainska armén. De hade flytt från allt, inte bara från sina vapen, utan också sina förråd av mat och vatten!

◇ Under sommarens lopp kom en grupp iranska kvinnor från olika europeiska länder på besök. De gav gripande vittnesbörd om sina möten med Jesus. En av dem hade blivit övergiven av sin make och låg dödssjuk i lägenheten. Hon bodde ännu i Iran. Förtvivlad ropade hon till en Gud hon inte kände. Så knackade någon på dörren. Där stod Jesus, men hon visste inte att det var han. "Du ropade på mig!" sa han och sträckte sina genomborrade händer mot henne. Hon hade knappt kunnat släpa sig nedför trappan, men nu märkte hon att hon var helad! Nästa dag kom Jesus igen och knackade på. Han såg länge på henne med obeskrivlig kärlek.

Medan hon var på Kanaan hade en av de andra kvinnorna en hälsning till henne: Nu är Jesus din brudgum och han ger dig en ring där hans namn är ingraverad!

### Danskar på försoningsresa

I slutet av september reser vi varje år från Norge till Danmark. Den trofasta vänkretsen där är enastående. Det som förr kallades "Kanaanvännernas årsmöte" har blivit en öppen samling där alla som vill kan delta. I år var vi för första gången på Ådalen retreatcenter. Den här vackra gården på Jylland är relativt ny. Här kände vi oss som hemma. På den första samlingen fick vi ett helt speciellt besök.

Frikyrkoprästerna Anders Bartholdy och Claus Aagaard Nielsen hör till en grupp som på ett särskilt sätt har försoning med Tyskland på hjärtat. De två länderna gränsar till varandra och krig och konflikter har under historiens lopp lett till murar och stängda hjärtan. Men de här danskarna fick ögonen öppnade för att också väckelse och stor andlig välsignelse hade kommit till dem från just Tyskland.

I februari 2018 tog de turen till Darmstadt, till Kanaan. De kom för att tacka för allt försoningsarbete som under årens lopp har utgått från Kanaan, framför allt från våra mödrar och den första systragenerationen. De här prästerna är fantastiska hobbykockar och i stor kärlek förberedde de en himmelsk måltid för systrarna och bröderna. Det blev en oföglömlig försoningsstund. I nattvardsgudstjänsten nästa dag blev den nya enheten förseglad i brödet och vinet. Många var rörda till tårar med tanke på de djupa sår som här blev läkta.

Det var gripande för oss och våra danska vänner att få höra om den här inre och yttre försoningsresan direkt från Anders och Claus. Det hjälpte oss att fråga oss själva: Var har jag förbehåll och negativa känslor i mitt hjärta? Försoning tycks vara något av det som ligger mest på Guds hjärta i vår tid. Det hjälper till att förbereda tiden för hans herradöme. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.



*Kanaan i Tyskland: Danska och tyska präster förenade under Jesu kors. Även dottern, Sara, är med av hela sitt hjärta.*



↗  
*Anders och Claus delar sitt starka vittnesbörd med vännerna på retreaten.*



↗  
*I "Church of Love". Också etniska danskar besöker församlingen och visar sitt stöd och sin kärlek.*



## HÄLSNING FRÅN ERNA OCH POUL PILEMANN

*Värdpar på vårt Kanaancenter «Jesu Frukträdgård» i Danmark*

«Också 2018 var det många som kom på besök till Jesu Frukträdgård, t.ex. till en andakt i Jesus-trädgården, ett långfredagsfirande eller för att få höra om arbetet.

- ❖ En prästfamilj från Köpenhamn kom till trädgården för att be Frälsarkransen där.
- ❖ Kyrkbil-chauffören från Tveje Merløse hade länge haft vårt telefonnummer hängande på anslagstavlan för att besöka trädgården. När dagen äntligen kom blev hon så berörd, som vi nog aldrig förr har upplevt någon bli.

Mitt i allt praktiskt arbete är det en bödens plats, också för systrar, och i år även för en av bröderna från Kanaan i Tyskland.

Vår vardag är präglad av tacksamhet över att vi kan medverka till att människor får uppleva Guds närhet.»

*Och vi systrar lägger till: Av hela hjärtat tackar vi våra trofasta vänner!*

## Naturkrafter i olag

Sommartorkan 2018 har visat oss hur sårbara vi är! Vattenbrist och torka har stora följder. Det har också de ovanliga nederbördsmängderna som drabbade oss här och där. I Sverige kallades skogsbränderna ”de värsta i modern tid”. En norsk bonde berättar i en tidning: ”Sommartorkan är långt mer än ett problem med att hitta mat till djuren. För den vanliga bonden är det tungt att se på hur arbetet som är nedlagt, kanske under generationer, torkar bort. Maktlösheten är en enorm påfrestning. Vädret kan ingen göra något åt.”

Ja, vi står maktlösa inför naturkrafterna. Men vår himmelske Fader är inte maktlös. Han önskar att dra oss tätt till sig.

Det sista häftet Moder Basilea skrev, när hon var 90 år, handlar om just naturkatastroferna:

”Vi lever i en tid som är präglad av nöd och lidande. Det

faller oss svårt att tillbe och lovprisa Gud... Men just till oss, Guds församling i ändens tid, är ängelns evangelium och uppmaning i Uppenbarelseboken 14:7 riktad:

*'Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.'*

Vi anar väl knappt hur vår himmelske Fader längtar efter att höra oss lovsjunga honom i kärlek, tacksamhet och tillbedjan. Den sången förmår att trösta Gud i hans stora sorg över att behöva vredgas och bringa dom, något som smärtar honom långt mer än oss” (från *Når Gud trer ut av sin taushet*, finns på norska).

I det bifogade nya häftet HELGAT VARDE DITT NAMN berör syster Joela också det här temat, att vördnad för Gud och hans heliga namn måste förenas med tillit och visshet om hans kärlek.



Året går mot sitt slut. ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.” (Klag. 3:22-23) Vi har än en gång fått uppleva Guds kärlek till en sjuk och sjunkande värld. Kriserna har varit många, extremvädret blir mer och mer normalt och kriminaliteten tilltar i våra länder. Längtan efter Fredsriket blir större. ”Shalom” – detta ord innehåller mycket mer än det vi tänker på i första hand. Det uttrycker tillfredsställelse, lycka och framgång, välfärd, frid, vila och trygghet. Just det kännetecknar riket Jesus ska upprätta. Där är han Fridsfursten och han ska regera utifrån Fredens stad – Jerusalem.

I denna glada förvisning hälsar vi er i stor tacksamhet för all uppmantran och förbön. Många av er står på ensamma poster och i krävande livssituationer, men vi står tillsammans i förväntan på att han som ska göra allting nytt är nära. Låt oss gå honom till mötes med brinnande lampor!

Vi önskar er en rikt välsignad advents- och jultid!

*syster Angelina, syster Mirofora och syster Regine*



**Retreaten på Bjerkely Folkhögskola blir den 20-23 juni 2019**

© 2018 De Evangeliske Mariasøstre, Opstuen 20, NO-2266 ARNEBERG, NORGE

Tel: 0047-62 95 31 02

Hemsida: [www.evangeliskamariasystrarna.webnode.se](http://www.evangeliskamariasystrarna.webnode.se)

Plusgiro i Sverige: De Evangeliska Mariasystrarna 166 08 44 – 0

Bibeltitaten är tagna från Svenska Folkbibeln 1998

# TACK, TACK, TACK!



På en stark och innehållsrik nordisk kvinnokonferens. Ledaren, Elin Fagerbakke, gav oss möjlighet att presentera några av våra böcker.



Avsked efter intensiva dagar med bibelundervisning på farsi.



Länge planerad renovering av ingången till huset "Opstuen"



Herre, du sörjer också för himlens fåglar! En kär vän gav oss ett nytt fågelhus.



En iransk frisör "friserade" hela gångstigen i vår trädgård.



Något av trädgårdens skörd.



En ny buskröjare för halva priset, och en hjälpare från Tyskland som röjde i buskaget!



Vi tackar för vår datanörd-vän som bistod oss med expertis när telefon-, bredbands- och nätverkssystemet skulle ändras! En annan god vän betalade alla utgifterna – TACK, TACK, TACK!

