



Kära vänner!

Mars 2017

Nu i dagarna är det 70 år sedan vårt systraskap grundades i den krigshärjade staden Darmstadt i Tyskland. Med stor tacksamhet ser vi tillbaka på alla dessa år och i förväntan ser vi framåt. Vad har Gud på sitt hjärta för tiden som kommer?

Dagen före vår "födelsedag" den 30 mars, invigs det nya huset som Gud nu har gett oss i Israel. För drygt två år sedan måste vi avsluta arbetet för överlevande efter Förintelsen i vårt rekreationshem "Beth Abraham" i Jerusalem. En av anledningarna var att byggnaden var för dålig som gästhem, men det var också för att det finns så få överlevande kvar. Det här speciella uppdraget gick därmed mot sitt slut.

Men när systrarna som hade kommit från Tyskland var i färd med att dra upp tältpluggarna i Jerusalem för gott, grep Gud in och sa: Ni måste stanna i landet! Vår trofaste judiske rådgivare hjälpte oss att hitta en ny plats för vårt arbete. Även det nya huset

heter "Beth Abraham" och gör det möjligt för oss att fortsätta med de olika uppdragen vi har haft i Israel. I 60 år har de omfattat både traditionella judar, messiastroende och arabiska kristna.

Direkt intill detta hus i Ein Kerem står det ett gammalt olivträd. Det har blivit nedskuret många gånger och är ingen prakt. Men när solen faller in i en av sprickorna ser man något hoppfullt. Det spirar fram nytt liv! Bibeln säger:

"Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?" Jes. 43:19

Ja, vår Gud är en Gud som alltid skapar nytt. "Nytt liv ur ruiner" det upplevde våra systrar för 70 år sedan när väckelsen bröt ut.

Kanske det lilla skottet på olivträdet har något att säga också till oss i Skandinavien?

Vår etablerade gamla kyrka får fler och fler sprickor och börjar smulas sönder. Men Gud kan använda det till att skapa något nytt – ett andligt hus, byggt av levande stenar. De senaste veckorna har vi haft många glädjande möten med trossyskon från alla sammanhang. Nyligen hade vi besök av en speciell evangelist, en resande (tattare) som har vuxit upp här i området. Det var en stor dag för honom och för oss när han på söndag förmiddag stod på predikstolen i Arneberg kyrka och utifrån söndagens text om den kanaaneiska kvinnan vittnade om, att Jesus har ett hjärta för dem som kommer från "fel folk".

I februari var vi med på den nationella bönekonferensen på Grimerud. Bland deltagarna var det med några samer från Nordnorge. Medan vi var tillsammans i bön, kastade den helige Ande sitt ljus över allt som deras folk har lidit av förakt och förnedring, också de har kommit från "fel folk". Vi fick gråta med dem och förena oss som syskon och lemmar i Kristi kropp. Försoning, förlåtelse och läkedom – det här är saker som banar väg så att Kungen kan komma. Jesus ska komma tillbaka och sätta sina fötter på Oljeberget och regera i tusen år! Tror vi att det här är en realitet? Förutsättningen för att Kungen ska komma, ser vi bland annat i 5 Mosebok 33:5:

"Han (Herren) blev kung i Jesurun*, när folkets huvudmän samlades, Israels alla stammar."

* ärenamn på Israel som betyder "den uppriktige"

Det här ordet talade till oss för en tid sedan. Här ser vi att *enheten* banar väg för Kungens ankomst. När Elia stod inför alla Baals profeter på Karmel, reste han ett altare av tolv stenar, en för varje stam i Israel. Den dagen visade Gud sin makt på Karmel.

Ju mörkare det blir, desto mer kommer ljuset att bli synligt. Jesus kallar sig för Morgonstjärnan. Du ser den bara så länge det är mörkt, men du vet att den säger: Dagen kommer!

Vi går mot påsk. Än en gång får vi fira Kärlekens seger över hat och död, synd och smärta. Låt oss dessa dagar förena oss i tillbedjan av det lidande och segrande Lammet:

"Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången!" Upp. 5:12

Med det här brevet är ni också inbjudna till vår retreat på Bjerkely Folkhögskola.

22 – 25 juni 2017

Sista anmälningsdag är lördag den 3 juni.

Vi önskar er en välsignad påsk och hoppas att få träffa er i juni.

Kära hälsningar från Mariasystrarna på Nordens lille Kanaan genom syster Angelina med tack för uppmuntran, förbön och stöd.